

Pater bibamus

René De Clercq (1877 - 1932)

René De Clercq (1877-1932)

Zang



1. Al woon ik in het kloos - ter, van steen is mijn har - te niet. De
2. Van al - le goei - e din - gen is het bes - te nog de wijn. Wil
3. Gij hoort, mijn stem is hel - der als het vocht in mij - ne kruik. De
4. Het schijnt u al - len won - der, hoe vol__ mijn wan - gen zijn. Dat
5. Het staat niet in een boek - ske, wat ik__ ten he - mel bid. Zet
6. Al noemt men mij eer - waar - de, 'k Maak u__ geen leu - gens wijs: daar

Klavier

5



wijn is mijn ver - troos - ter, __ vas - ten mijn ver - driet.
pa - ter vro - lijk zin - gen, daar moet ge - dron - ken zijn.
sleu - tels van de kel - der, die rin - klen op mijn buik.
komt van rooie Bour - gon - der, dat komt van gou - den Rijn.
mij maar in het hoek - ske waar va - der No - ach zit.
is een hel op aar - de, maar ook een pa - ra - dijs!

9



Bi - - ba - mus, zegt de pa - ter, lie - - ver __ wijn

cresc.

12



dan __ wa - ter. Bi - ba-mus! Drinkt, ge - lijk uw ziel in 't he-mel - rijk.

ff